

## Erica versus Jan?

Aanstaande zondag 29 mei stopt Erica Terpstra een tafeltennisbatje in haar handtas. Want ze trekt die ochtend naar Oss, om de Rusheuvel-sporthal te openen en ze hoopt er een andere tafeltennisser-politicus te treffen. Met graagte wil ze de strijd aanbinden met de smashende ex-bankwerker Jan Marijnissen, afkomstig uit de Rusheuvel-wijk waar de Socialistische Partij ooit als actiegroep begon.

Omstreeks 1978 bestond er in Marijnissen's geboorteplaats Oss een politiek cafe, de stamkroeg van de baby-SP, waar later de oprichting plaatsvond van een tafeltennisclub. De centrale figuur aldaar was een boomlange machinebankwerker, ene Jan. Na ettelijke naamswijzigingen bestaat die vereniging nog immer, nu als Return Oss, broederlijk naast het veel bekendere OTTC van Nico van Erp.

Normaliter hebben pingpongers weinig van de Haagse macht te verwachten. Maar misschien getuigt het van een vooruitziende blik om liefhebber Jan M alvast formeel in de tafeltennisbond terug te laten keren, als adviseur of t.z.t.-opvolger van vadertje Korevaar. Kan ooit van pas komen, friends in high places, nietwaar?

Voor mij was het nieuw om te horen dat de Socialistische Partij (Harry van Bommel, Agnes Kant, Jan Marijnissen) zich inzet voor een museum van het Nederlandse erfgoed. Het is dus niet zo vreemd dat moderne kunstenaars zich tegenwoordig tot de SP aangetrokken voelen. Omdat we trots mogen zijn op onze voorvaderen, kijkt ook de Werkgroep Vastlegging NTTB-historie met interesse naar de SP. Er zijn verwachtingen gewekt, zeker sinds het failliet gaan van het sportmuseum in Lelystad.

Die Marijnissen, die moeten we echt in de gaten houden. Waarom? Omdat ouwe pingpongers onvoorspelbaar zijn. Het zijn straatvechters, ze overleven overal. Bekendste tafeltennis-politica is nog altijd Erica Geertruida Terpstra, opperhoofd van NOC\*NSF. Als je je ruim van tevoren meldt, is zij bij elk evenement, elke festiviteit, elke braderie en elke boerenbruiloft voor elk pr-karretje te spannen. Opening sporthal? Met veel pers erbij? Met ruime aandacht, publiciteit, fotografen en tientallen notabelen? Dat lijkt me tof, dat lijkt me mieters. In Oss, met na afloop misschien een partijtje tegen Marijnissen, de enige echte oppostieleider? Daar zeg ik geen nee tegen...

Ton Mantoua