

JUBILEUM-NUMMER



MIXED

Verschijnt maandelijks

ORGAAN VAN DE
AFDELING BRABANT
v.d. N.T.T.B.

Redactieadres:
J. Heurter
Langeakker 33
5735 HD Aarle-Rixtel

In dit nummer:

- Van de redactie	1
- Van de voorzitter	2
- Een terugblik met vier voorzitters	3
- Bijdragen van oud-gedienden	7
- Taptoe Tafeltennis Toernooi	15
- Programma jubileumviering	16
- Informatie over de NIS	18
- Onderscheidingen	19



= MIXED =

ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT

REDAKTIE: JOHAN HEURTER Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel

TELEFOON 04928-2017

Jaargang 40

nummer 3

april 1991



VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het jubileumnummer ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de afdeling Brabant. Bij het 25- en 40-jarig bestaan zijn speciale jubileumboekjes verschenen met een stukje geschiedenis. Dit overdoen is niet zo zinvol, vandaar dat niet gekozen is voor een jubileumboekje, maar voor een speciale thema-Mixed. De opzet is dan ook anders dan die van de jubileumboekjes. Geen geschiedschrijving, maar terugblikken met wat oudgedienden. Allereerst doen we dat met een aantal oud-voorzitters, middels een uitgebreid interview. Verder zijn verschillende personen gevraagd een aantal voorvallen uit het verleden op papier te zetten.

Uit het heden dateert het programma voor 20 en 27 april, de informatie over de NIS en het Taptoe Tafeltennis Toernooi. Ik wens u veel leesplezier en hoop u allen tegen te komen in Oosterhout.

Johan Heurter



VAN DE VOORZITTER

De afdeling Brabant bestaat vijftig jaar. In april 1941 kwamen in Den Bosch een aantal pioniers bijeen met als doel de oprichting van de afdeling Brabant van de Nederlandse Tafeltennisbond. Thans kan men oprecht concluderen dat dit initiatief beslist geen windeieren heeft gelegd. De afdeling Brabant is een bloeiende afdeling met bijna 6000 leden gegroepeerd in 85 verenigingen. Maar ook wat betreft het prestatieve heeft men nu en in het verleden een behoorlijk toontje meegezongen.

Vanaf deze plaats past dan ook dankbaarheid aan de velen, die dit mogelijk hebben gemaakt. De vele afdelingsbestuurders en commissieleden, de verenigingsbestuurders, maar ook de actieve beoefenaars die door hun enthousiasme onze sport naar buiten hebben uitgedragen. De toekomst kan dan ook met een gerust hart tegemoet gezien worden. Het aanwezige enthousiasme bij de verenigingen rechtvaardigt deze conclusie.

Wel spreek ik de hoop uit dat we in de toekomst erin zullen slagen om het afdelingskader te versterken, om op die manier ervoor te zorgen dat de taken van de afdeling beter worden aangepast aan de geest des tijds. Hierover wil het afdelingsbestuur aan de hand van een beleidsplan graag intensief overleggen met de verenigingen om zodoende een gezamenlijke koers uit te stippelen voor de toekomst.

Op dit moment echter wil ik vooral uw aandacht vragen voor de vele festiviteiten die plaatsvinden in het kader van het vijftigjarig bestaan. Een feestcomité is al maanden bezig met een perfecte voorbereiding en ik ben er dan ook van overtuigd dat het een grootse viering zal worden, zoals we dat in Brabant gewend zijn. Ik hoop dan ook een ieder, die daartoe in de gelegenheid is, te ontmoeten op een van de vele activiteiten in het kader van het vijftigjarig bestaan.

Raymond Gradus,
voorzitter



50 JAAR AFDELING BRABANT

Een terugblik met vier voorzitters

In de 50 jaren die de afdeling Brabant bestaat zijn er 9 voorzitters geweest. Op een koude winteravond in Best kwamen drie oud-voorzitters en de huidige bijeen om met de Mixedredacteur te praten over verleden, heden en toekomst van de afdeling. De gesprekspartners waren Toine van Otterdijk (72j), Cees Hobbelen (66j), Thom de Jonge (56j) en Raymond Gradus (29j).

Wie is wie?

Toine van Otterdijk is 24 jaar lid van het afdelingsbestuur geweest. Hij had samen met de toenmalige voorzitter Piet Kole de materiaalkeuringscommissie opgezet en werd in 1949 gevraagd om Harry Thien in het AB als penningmeester op te volgen. In 1955 overleed Piet Kole. Vicevoorzitter Nico van Rooy leidde de vergaderingen en het AB vroeg Toine van Otterdijk voorzitter te worden. Dat is hij maar liefst 18 jaar gebleven, tot 1973, het jaar waarin Johan Goossens overleed. "Ik had lang van te voren aangekondigd dat ik uit het afdelingsbestuur zou stappen. Door het overlijden van Johan Goossens ben ik dat jaar nog als voorzitter aangebleven en heb er zijn taak als penningmeester bij gedaan. Goossens was een harde werker. Zo maakte hij allerlei stencilwerk op zolder, waaronder de Mixed." Behalve afdelingsvoorzitter was Van Otterdijk ook nog zo'n 20 jaar voorzitter van PSV en van 1954 tot 1963 lid van het hoofdbestuur van de NTTB. Hij hield zich daar bezig met pers en propaganda en reglementen.

Cees Hobbelen volgde Toine van Otterdijk op. Hij heeft het langste in het afdelingsbestuur zitting gehad, maar liefst 25 jaar. Hij werd in 1953 gevraagd door Piet Kole om competitieleider te worden, maar hij was toen pas 18 jaar. En volgens de wet moest iemand 21 zijn om zitting te mogen nemen in een bestuur. "Het ging in die tijd als volgt. De wedstrijdformulieren kwamen bij Louis Somers. Moeder Somers maakte de enveloppen vast open en wij gingen op maandagavond de formulieren verwerken. We maakten standenlijstjes en stuurden die naar de pers." In 1955 kwam Cees Hobbelen in het afdelingsbestuur als competitieleider, in 1960 werd hij sekretaris, om later (1968) nog de post opleidingen en toernooizaken te bemannen. Van 1973 tot 1981 was hij voorzitter van de afdeling.

Thom de Jonge volgde Cees Hobbelen op. Hij had al sinds 1973 zitting in het afdelingsbestuur, waarin hij penningmeester was. Hij beheerde ook het ledenbestand. "Toen ik het ledenbestand in 1973 overnam van Rien van Thoor waren er 1666 leden. In 1981 konden we het 5000ste lid begroeten. We hebben daar ook heel bewust aan gewerkt, onder andere door tafeltennistafels te verloten." Thom de Jonge heeft steeds gestreefd zoveel mogelijk tafeltennissers onder één bond te krijgen. "Tafeltennis wordt in Nederland niet als een volwassen sport gezien. De mensen zien het als een huis-tuin-en-keuken-spelletje. Geen regels, geen kosten en dicht bij huis. En dat kan niet binnen een organisatie."

Raymond Gradus kwam in 1984 in het afdelingsbestuur. Hij nam de post recreatiezaken en pers- en propaganda over van Frits v.d. Aa. In 1990 werd Raymond benoemd tot voorzitter, nadat hij de zaken al een half jaar ad-interim had waargenomen.

De beginjaren

In de eerste jaren na de oorlog was de belangrijkste afdelingsactiviteit het zorgen voor een competitie. Toine van Otterdijk: "We stimuleerden de verenigingen ook om een toernooi te organiseren. Het vormde een belangrijke binding. Ze gingen er met bussen naar toe. De afdeling telde 600 leden, waarvan er tussen de 200 en 300 op een toernooi aanwezig waren. En niet om te spelen, dat waren er maar een 100. De rest ging mee voor de gezelligheid. Het afdelingsbestuur organiseerde in die begintijd zelf de Brabantse kampioenschappen. Zo hadden we in de Philips Jubileumhal ooit 890 deelnemers."





*AB bij het 12½-jarig bestaan
boven vlnr.: Johan Goossens, Nico van Rooy, Louis Somers en Willy van Rooy
onder vlnr.: Frans de Wuffel, Piet Kole en Toine van Otterdijk*



*Receptie 12½-jarig bestaan in Helmond
vlnr.: Jan Schouwerwou (secr. NTTB), Cor Deelder (penningm. NTTB), Cor Langeveld (voorzitter NTTB), Nico van Rooy, Frans de Wuffel, Piet Koole en Toine van Otterdijk*



Het 12½-jarig bestaan van de afdeling werd gevierd in Helmond. Bijgaande foto's, van de receptie en van het toenmalige AB, komen uit het album van Toine van Otterdijk.

In 1955 veranderde het afdelingsbestuur drastisch. Harry Thien, Nico van Rooy en Willy van Rooy bedankten en op 5 februari 1955 overleed voorzitter Piet Kole. Aan kader was toen nog geen gebrek. Het afdelingsbestuur stelde Toine van Otterdijk kandidaat en namens de vereniging BSM uit Dongen werd Antoon Smits tegenkandidaat gesteld. Van Otterdijk won de verkiezing met 49 tegen 47 stemmen. Voor de overige vijf vakante plaatsen waren maar liefst negen kandidaten. Dat is tegenwoordig wel anders. Raymond Gradus: "Het kader wordt erg zwaar belast. Het is dan ook erg moeilijk om kader te vinden. Van een AB-lid wordt op dit moment erg veel gevraagd."

Thom de Jonge: "Toch zal het in tijd niet zoveel uitmaken met vroeger, maar er wordt nu wel meer gevraagd van een bestuurder. Problemen moeten vanuit veel meer invalshoeken benaderd worden."

Cees Hobbelen: "We moeten meer generalisten hebben dan specialisten. Er is een overdreven rapportagedrang en commissiedrang binnen de NTTB. Over 5 jaar zal blijken dat het nauwelijks nut gehad zal hebben. Er is ook een delegatieneurose. Het zelf nemen van verantwoordelijkheid is er niet meer bij."

Relatie met het Hoofdbestuur

Thom de Jonge: "Brabant is in al die jaren een grote leverancier geweest voor het hoofdbestuur en de landelijke commissies." Het hoofdbestuur is altijd kritisch gevolgd door de afdeling Brabant en af en toe lag het behoorlijk met het hoofdbestuur overhoop, zoals in 1947. Op een buitengewone algemene ledenvergadering op 29-11-1947 in Hotel Central te Den Bosch werd de verhouding met het hoofdbestuur besproken. De oorzaak wordt verteld door Toine van Otterdijk: "Huub Thien werd gekozen voor het Nederlandse team, maar kreeg, in tegenstelling tot de andere spelers, geen loonderving. Het werd een hele rel, met stukken in de krant met als titel: afdeling Brabant dreigt uit de NTTB te stappen."

"Maar ook de Bondsraad bakte er soms weinig van" vervolgt Thom de Jonge, "Ik heb in die Bondsraad het Hoofdbestuur nog wel beklaagd dat ze met zo'n college moesten werken. Ik schaamde me soms van zo'n college lid te zijn."

Vijf jaar geleden moest het hoofdbestuur aftreden na de motie "de Jonge". Thom de Jonge zelf daarover: "Er speelden een groot aantal zaken in negatieve zin, zoals het Prins Willem Alexander Centrum, de zaak Welsink en de dames wel of niet in de herencompetitie. Ik ben toen benaderd door een aantal afdelingen om gezamenlijk de zaken op een rijtje te zetten en daar zijn toen een aantal zaken boven water gekomen. Het hoofdbestuur werd in de gelegenheid gesteld in een buitengewone bondsraadvergadering opening van zaken te geven. Zekerheidshalve was, vooral op aandringen van de afdeling Amsterdam, een schaduwbestuur geformeerd. Dit leidde uiteindelijk tot het indienen van een motie van afkeuring, welke door 14 van de 21 afdelingen werd ondertekend. Omdat ik het woord voerde kreeg die motie mijn naam mee. Ik heb normaal de grootste moeite om vrijwilligers te veroordelen en een bestuur naar huis te sturen, maar hier waren zoveel onacceptabele zaken, dat het echt niet anders kon."

Golven

Tijdens het ruim drie uur durende gesprek merkt Cees Hobbelen op dat hij niet zoveel nieuwe dingen ziet. "Het zijn golven. Bijvoorbeeld die bedrijfsbonden. Nu wordt er onderzoek gedaan, maar 15 jaar geleden hebben we ook al een rapport uitgebracht. Het hele land is toen geïnventariseerd."

"We hebben wel eens geprobeerd die mensen voor de helft van de contributie lid te maken", aldus Toine van Otterdijk, "maar dat mocht niet van het hoofdbestuur."

Maar nu wordt er dan eindelijk actie ondernomen.

Raymond Gradus: "In het kader van het marketingplan komen er proefprojecten om de integratie te bevorderen. Waarschijnlijk komt er ook een proefproject in Brabant."

"En op dit moment wordt er in Breda gesproken met de Baronie over gezamenlijke activiteiten" vult



Thom de Jonge aan.

Een ander voorbeeld is het spelen van dames in de herencompetitie, Cees Hobbelen: "In het midden van de jaren vijftig wilde bij Luto een dame in de herencompetitie spelen. De Bond ging raad vragen bij de NKS En het mocht, de NKS gaf toestemming."

Accommodatie

Toine van Otterdijk: "In die beginjaren speelden we vaak op zolders bij particulieren thuis of bij een café. Ook in parochiehuizen is veel gespeeld. Ik ging met Piet Kole naar de verenigingen toe om te kijken of de tafels (vaak zelf gemaakt) geschikt waren, of er genoeg uitloop was, of het licht voldoende was, etc. We hebben erg veel water bij de wijn moeten doen. En dan was er het balletjes probleem. Celluloid was schaars, zodat kapotte balletjes zelf gelast moesten worden." Na de patronaatszaaltjes en zolders kwamen de wijkgebouwen, gymzalen en sporthallen om nu plaats te maken voor vele eigen accommodaties. Brabant is altijd erg actief geweest op dit gebied. Cees Hobbelen: "In 1971 hebben we het eerste accommodatieplan bij de provincie ingediend. Daar profiteerde Vice Versa'51 uit Oudenbosch als eerste van."

Thom de Jonge: "In 1981 hebben we opnieuw een plan ingediend, geschreven door Cees, om datzelfde plan een jaar later weer in te dienen, maar nu met prioriteitenstellingen. Het tafeltennis in Brabant is er qua subsidieverstrekking toen goed afgekomen. Van alle sportbonden samen was er voor 40 miljoen aan aanvragen ingediend, terwijl er maar 1,1 miljoen beschikbaar was. Door de provincie is uiteindelijk aan vijf verenigingen subsidie uitgekeerd en daar waren twee tafeltennisverenigingen bij. Irene kon toen tegen een laag bedrag de Pelikaanhal overnemen en na diverse gesprekken met verschillende verenigingen is er uiteindelijk het tafeltenniscentrum in Eindhoven gekomen. En Tanaka uit Etten-Leur heeft ook nog ooit een provinciale subsidie gekregen voor een eigen accommodatie."

Raymond Gradus: "Het praten vanuit het afdelingsbestuur over een eigen accommodatie heeft ook vele verenigingen aan het denken gezet en gestimuleerd."

Cees Hobbelen: "Het is ook belangrijk. Je hebt in Brabant nu een aantal vaste punten waar je op terug kunt vallen. Ik signaleer overigens nu wel links en rechts problemen met de eigen accommodaties."

Archief

In de vijftig jaren die de afdeling Brabant bestaat zijn er natuurlijk heel wat stukken geschreven. Alles is echter bewaard. In Goirle is het archief van de afdeling. Het staat allemaal op tijdsvolgorde en een aantal dingen zijn keurig bijgewerkt. Zo zijn er hele jaargangen van Mixed netjes ingebonden. Er is echter nog veel te doen voor een hobbyist. Belangstelling, neem eens contact op met iemand van het AB.

Tot besluit

Niet alles wat in het gesprek met de heren Van Otterdijk, Hobbelen, De Jonge en Gradus ter tafel kwam staat hierboven beschreven, maar het meeste wel. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de bijdrage die op deze manier aan de thema-Mixed ten gevolge van het vijftigjarig bestaan van de afdeling wordt geleverd.

Johan Heurter



BIJDRAGEN VAN OUD-GEDIENDEN

Het leek de redactie een erg leuk idee om speciaal voor deze Mixed een aantal oud-gedienden te vragen een speciale, korte bijdrage te leveren. Er zijn verschillende personen benaderd en uiteindelijk hebben we elf leuke stukjes mogen ontvangen. Bent u niet gevraagd en had u ook wel een bijdrage willen leveren? Sorry, zelf ben ik pas drie jaar redacteur van de Mixed en nog lang niet zo oud als de afdeling Brabant. Ik ken dan ook niet iedereen die in het verleden op de een of andere wijze voor de afdeling Brabant actief geweest is.

Desondanks meen ik dat we een leuke selectie hebben van voorvallen en gebeurtenissen uit het verleden.

Johan Heurter

BRABANT, VAN LOYAAL NAAR KRITISCH

Hoewel ik geboren en getogen ben in Noord-Brabant, heb ik de afdeling Brabant van de NTTB pas leren kennen toen ik eerst in 1982 in het bestuur van de afdeling Amsterdam en later in 1985 in het hoofdbestuur van de NTTB benoemd was.

In de eerste helft van de tachtiger jaren was de afdeling Amsterdam een van de kritische bestokers van het toenmalige hoofdbestuur. De Brabantse bondsraadsleden waren wat loyaler ingesteld, hetgeen menig hoofdstedelijk voorstel deed sneuvelen. De noodzaak van regelmatig vooroverleg werd onderkend en leidde uiteindelijk tot een gezamenlijke marsroute naar de bestuurswisseling in oktober 1985.

Daarna heeft Brabant zich in de bondsraad de eerdere rol van Amsterdam aangemeten en het nieuwe hoofdbestuur kritisch gevolgd. Het HB kon en wilde niet om zijn grootste afdeling Brabant heen. Echter, een NTTB die zijn weg aan het zoeken was voor de toekomst, gaf heel wat stof tot discussie. De gezamenlijke discussies, ook over het inzicht dat er één tafeltennisbond moet zijn in plaats van 21 afdelingen en de landelijke bond waren soms moeizaam maar zijn uiteindelijk vruchtbaar gebleken. Waar het HB de landelijke beleidslijnen heeft uitgezet, kunnen de afdelingen met hun eigen plannen volgen en inhaken. Dit gaat in Brabant gebeuren, zo ervaar ik van dichtbij. Op die manier zal ik ook met genoeg een invulling kunnen geven aan het "peetoom-schap" dat ik als vaste contactpersoon vanuit het HB naar uw AB bekleed.

Paul Koopman,
bondsvoorzitter

VIJFTIG JAAR NTTB AFDELING BRABANT

In 1935 werd in Utrecht de Nederlandse Tafeltennis Bond NTTB opgericht. Ook in Brabant werd in die tijd reeds in diverse plaatsen enthousiast getafeltennist, niet alleen in patronaats- en jongeren-gebouwen, doch ook in verenigingsverband. In Den Bosch bijvoorbeeld door De Kring, Meneba, Vice Versa, Ready etc.

Toch zou het nog tot 1941 duren voordat officieel de afdeling Brabant werd opgericht en aansluiting vond bij de NTTB. Ook ik was toen al lang volledig aangetast door de tafeltennis-koorts. Mijn enthousiasme was alleen niet voldoende om achter de tafel enige indruk te maken. Van de oprichtingsvergadering in Den Bosch staat mij vooral nog de eerste bestuursverkiezing voor de geest. De toenmalige Consul van de NTTB de heer Ad de Laat, stelde tot mijn verbazing mij voor als eerste voorzitter voor de op te richten afdeling. Bij gebrek aan tegen-kandidaten was de benoeming snel een feit. Bestuursleden uit die begin-periode? Namen noemen is altijd riskant. Nog altijd denk ik dankbaar en met respect terug aan de prettige samenwerking met Henk Kole, Antoon Smits, Jo v.d. Mark, Gabri de Wagt, Frans v.d. Ven, Cel Segeren, Cis van Duuren etc. Aan hen die ik nu vergeet, mijn excuses.



Maar zeker niet vergeten kan ik de door mij zeer bewonderde doch veel te vroeg overleden PIET KOLE. De avonden ten huize van de Familie Kole vergeet ik nooit. Toernooi-schema's maken, toestemming vragen om voor 12.00 uur te mogen beginnen, ballen-probleem, bezetting, competitie stopzetten? Nee, gemakkelijk was het niet!!!

Het resultaat na 50 jaar stemt echter tot voldoening.

Voor het huidige Afdelings-Bestuur en voor allen die tussen hen en ons de fakkel hebben doorgegeven, mijn respect en gelukwensen.

Nico Salfischberger
ere-lid NTTB afdeling Brabant

BRABANTS TAFELTENNIS VOOR 1941

Brabant, een halve eeuw, met de vraag om een korte bijdrage tot dit historisch feest, met de kennis dat er elders nog 49 stukjes geproduceerd worden. Dan maar kijken naar de periode van vòòr 1941, het jaar van de oprichting toen ons land midden in de jodenvervolging vertoefde.

Het Brabantse tafeltennis opzich, is ouder dan die 50 jaar, en met name geldt het rond Den Bosch. Toen de NTTB op zondag 23 juni 1935 in Utrecht in Hotel Terminus haar oprichtings-vergadering beleefde, was er ook een afgevaardigde van de (toenmalige) TTC-de Kring. Op verzoek verkreeg hij, toen de NTTB een feit was, de status van officieus lid. Er waren rond die tijd nog meer clubs in en rond Den Bosch, zoals Meneba, Vice Versa, Leonardus en er was al langer een Ready, met zo'n 15 leden. Eerst had men aansluiting geweigerd, later in het seizoen '38-'39, kwamen zij op hun schreden terug. Waar het veel clubs in die dagen om ging was de ruilpoging: mijn club sluit zich aan bij de NTTB, maar ik wil wel een zetel in het bestuur. Dat ging zo in Den Haag, Rotterdam, Zutphen, Venlo, enz. Die vlieger liet de jonge zelfbewuste NTTB niet opgaan. Ready organiseerde altijd in de Veemarkthallen de zogenaamde Noord-Brabantse kampioenschappen, de wethouder reikte de prijzen uit en beloofde zijn medewerking voor het volgend jaar om de hallen weer daarvoor te krijgen. Na de oorlog speelden wij daar nog altijd en rolden de balletjes nog steeds, in de met water verdunde bruine plassen....

Dat hoorde toch bij die tijd, immers!

De afdeling werd in 1941 dus officieel opgericht, met toestemming en na ingewonnen advies van geestelijke adviseurs en de nodige (regionale) kerkbesturen, die zich zeker in die jaren altijd veel gelegen lieten liggen aan de opvang, van vooral de jonge jongens in het tafeltennis, wat zich later nog duidelijker manifesteerde in de meerdere ontwikkelingsfasen van de NKS en de relatie(s) tot de NTTB.

Zelf heb ik van 1956-1960 in Breda en omgeving gespeeld, als niet RK-lid, wat mij dwong lid te zijn van een zwakkere club dan mijn keuze. Het was net na de zo beruchte periode van het mandement van de Bisschoppen, medio 50-er jaren. Intensief trainen was het parool, met alle gezindten, in de ontspanningszaal van "mijn" voormalig grote NS-station Breda. Sporthallen en clubhuizen waren er nog lang niet. Daarentegen, wat is nu luxueus in het Haagje van het Zuiden en zeker in Brabant? Dat officieuze lidmaatschap is allang verwisseld voor 50 constructieve jaren, qua spelers, speelsters en bestuurders en ook is het provinciale patriottisme wat weggeëbd.

Bas den Breejen



BESTUREN IN DE AFDELING

Besturen in de zestiger en zeventiger jaren kenden verschillende dimensies. Brabant had in die tijd bestuurders die zich onder meer bezighielden met het tafeltennis in de jaren negentig. Zij stelden zich daarbij vragen zoals

- verschuift het hart van onze sport van wedstrijdsport naar recreatiesport?
- zal de belangstelling voor de georganiseerde sport teruglopen? Moeten de verenigingen niet hun aanbod van activiteiten verbreden door te kiezen voor meer sportieve en andere recreatieve vormen en/of door méér service aan de leden te gaan bieden?
- hebben de bedrijfsbonden op het gebied van de recreatiesport/sportieve recreatie meer te bieden dan de gemiddelde NTTB-vereniging in het Brabantse in huis heeft?

Brabant had in die tijd ook bestuurders die zich uitsluitend en alleen wilden bezighouden met de dag van toen en het veel belangrijker vonden dat de competitie goed draaide en of een vereniging al dan niet terecht was beboet voor het niet vermelden van het teamnummer, het wedstrijdnummer, de bondskaart etc. Die laatste bezigheid ging in commissies zelfs zo ver dat bij herhaling vanuit een aangrenzende vergaderkamer gejuich opsteeg wanneer men weer een overtreder te pakken had voor f 1,-, f 2,50, f 5,- of zelfs een f 10,-.

Het interessante van deze typen bestuurders was dat beide stromingen met elkaar aan tafel zaten en het zodanig goed met elkaar konden vinden dat de afdeling hier wel bij is gevaren. Soms leidden discussies wel eens tot emotionele betrokkenheid van deze of gene dat de glazen tomatensap over de tafel vlogen. In plaats van bloed vloeide er een rode substantie, hetgeen de ernst van bepaalde situaties nog eens onderstreepte. Steevast werd er direct na afloop van de vergadering wel eens een HB-lid op de korrel genomen die in onze ogen een of andere stomiteit had begaan. Want tijdens de vergadering was hiervoor geen tijd en bij sommigen was dit "de ver van mijn bed show". Geïnteresseerden konden dan blijven. Of deze werkwijze zich heeft voortgezet, toen ondergetekende naar het HB vertrok, laat zich raden.

Ad Poulissen

BRABANT PROFICIAT!

Bij een jubileum -en zeker als dit het 50-jarig bestaan van de afdeling Brabant betreft- is het zinvol een terugblik te werpen op de afgelopen halve eeuw. Aangezien ik "pas" zo'n 25 jaar meeloop binnen de NTTB is het aan anderen om in de geschiedenis te duiken en herinneringen op te halen van wat er zich in een van de beste afdelingen van de NTTB heeft afgespeeld.

Ik ben letterlijk en figuurlijk "ge-MIXED" bezig geweest. Ik kan me herinneren dat mijn eerste afdelingsvoorzitter me verbood om me in mijn vrije tijd bezig te houden met andere kadervormende activiteiten dan die van de afdeling Brabant. Als "broekie" trok ik toch de wijdse tafeltenniswereld in om vandaar uit te opereren en er onder meer voor te zorgen dat ik met trots de afdeling Brabant als voorbeeld kon stellen, zeker op het toernooi- en wedstrijdvlak.

Wat NKS-Tafeltennis betreft heb ik als praeses bij velerlei recepties naast vele Brabantse voorzitters gestaan. Ieder had z'n ludieke inslag en het was steeds prettig toeven. Onder het genot van een drankje zijn er vele gedachten uitgewisseld.

Brabant is een goed kader waard. Ik hoop dan ook dat dit jubileum voor velen een stimulans zal zijn om het werk voort te zetten in het belang van de jeugd en senioren en de tafeltennissport in het algemeen. Dan is het eeuwfeest verzekerd!

Ton Willems



COMPETITIE SPELEN VROEGER

Achterom kijken is niet een favoriete bezigheid mijnerzijds en dit heeft te maken met het feit dat ik ook op de dag van vandaag nog tijd tekort kom, ondanks het feit dat ik het bondswerk vaarwel gezegd heb. Mijn devies is: "regeren is vooruit zien" en mijn hele werkwijze is daarop afgestemd, daarbij beslist niet het verleden veroordelend. Desondanks voldoe ik gaarne aan het tot mij gerichte verzoek om over het verleden te verhalen en zal trachten het beste ervan te maken.

Hoe kom je in een bestuur? Je mond open doen, er lekker tegenaan klappen, verbaal dan wel, kritiek spuien, allemaal ingrediënten die ertoe kunnen leiden dat je "gekozen" wordt en dat je nog verder komt op de bestuurlijke ladder. Het zal in de midden-zestigere jaren geweest zijn dat ik afdelingscompetitie-leider bij de jeugd werd, waarbij Ad Poulissen, ex-voorman van onder andere PSV, PSV/St. Cathrien, L+T en ook nog ex-voorzitter van de landelijke Sportcommissie en ex-voorzitter van onze Nationale Bond, mijn eerste tafeltennisbaas werd. Men kende toen nog de verplichte medische sportkeuring -op papier- maar in de praktijk deed men er helemaal niets aan. Jong en Recalcitrant als wij waren, hebben we toen de knuppel in het hoenderhok gegooid en zowel in de afdeling als landelijk heeft men geweten wie er in de jeugdcommissie van onze afdeling zaten. Als ik mij goed herinner hebben wij het "gevecht" destijds gewonnen en is er een aantal jaren daarna in de afdeling goed de hand gehouden aan de regelgeving voor wat betreft de medische sportkeuring. Het resultaat was wel dat ik "gezien" was met alle daaruit voortvloeiende toekomstige consequenties in het tafeltenniswereldje. Zo gaat dat!

Competitie spelen in Drunen bij zoiets als RKDVC in een oud fabriekslokaal waar enkele ruiten eruit lagen. Het vroom buiten echt flink terwijl de verwarmingsbuizen links en rechts kapot waren en wolken produceerden: niet te geloven omstandigheden maar geen gemekker alles ging gewoon zijn gang en de reis per autobus. Competitie tafeltennis op zondag in de Haarsteeg in café -ik denk genaamd: De Harmonie- tegen de club van Mien Verhaeren en haar broer, legendarische figuren, waar gespeeld werd in een achterzaaltje waar de harmonie op het toneel repeteerde en wij maar tafeltennisen. De hond lag onder de tafel, Mien haalde enkele keren bij game-wisseling voor in het café een neut en wij konden rustig in de koelkast van de kastelein rondneuzen toen wij zeiden best wel iets te willen eten. Met weemoed wordt er nog wel eens gepraat met leeftijdgenoten over de immense grote toernooien onder andere in de veilinghallen in Elshout/Drunen, met bal na. Dat waren happenings van de eerste orde, waarvoor echt massale belangstelling bestond.

Wat dat betreft durf ik keihard te stellen dat er in vergelijking met vroeger veel tafeltennischarme is verloren gegaan. Ik weet, het past niet in deze tijd, het zou niet kunnen, maar daarom was het vroeger beslist nog niet verkeerd. Hoeveel keren ik tafeltennisbladen van het toneel naar de zaal én andersom -slechts ongeveer 7 treden- gesjouwd heb in de vroegere Mozartstraat bij mijn eerste tafeltennisliefde Luto, is met geen pen te beschrijven en dan van die zware 20 mm ouderwetse Heemskerk-joekels. Wat zijn wij nu dan toch allemaal verwend! Ik wil hierbij mijn bijdrage afsluiten, zal proberen nog een redelijke foto te "produceren" en bedank vanaf deze plaats iedereen uit het verleden en heden die ervoor gezorgd hebben dat onze afdeling haar Gouden Jubileum kan vieren. Aan dit leger van duizenden vrijwilligers zijn wij allen veel dank verschuldigd.

Wim Schuurman



*LUTO 1 kampioen overgangsklasse B, voorjaar 1973
vlnr Ton Leenhouders, Wim Jurriëns en Wim Schuurman*



JEUGD

Graag voldoe ik aan het verzoek om voor de speciale uitgave van Mixed in het kader van het gouden jubileum van de afdeling Brabant een bijdrage te leveren. Voor mij was het grootste deel van mijn periode dat ik zitting had in het afdelingsbestuur een tijd waar de afdeling Brabant een periode had van een grote kwantitatieve en kwalitatieve groei. De jeugdcompetitie groeide in die jaren uit, met ruim 400 teams, tot de grootste in de geschiedenis van de afdeling Brabant. Een periode waarin het erg fijn werken was om de competitie in te delen. Er kon veel rekening gehouden worden met de wensen van de verenigingen maar bovendien hadden wij de mogelijkheid onze eigen ideeën over een competitie mee te laten spelen.

Intensief werden de verenigingen dan ook betrokken bij het idee om de jeugdcompetitie een andere opzet te geven en dan met name in de wijziging van de teamgrootte en inkorten van de speelduur. Mede in verband met de lange speelduur van de wedstrijden was en is het nog steeds moeilijk om vanuit de vereniging een goede jeugdbegeleiding van de grond te krijgen.

Na een enquête bij de Brabantse verenigingen en vele besprekingen kreeg de jeugdcommissie dan ook het groene licht om het verder uit te werken. Maar de jeugdcommissie kreeg een domper te verwerken toen het toenmalige hoofdbestuur mededeelde dat het niet eens was met de ideeën uit het Brabantse land. Er waren nogal wat reglementjes die niet pasten. Het met veel enthousiasme uitgedachte plan kon dan ook de archieven in.

Maar voor mij en de werkers aan de nieuwe opzet van destijds is het toch nog een prettige constatering geweest dat het hoofdbestuur vorig jaar het fiat kreeg om de competitie in de heren ere- en 1e divisie te laten spelen op een zelfde wijze als destijds uitgedacht was door de afdeling Brabant. De reglementen konden toen eenvoudigweg aangepast worden waar dit nodig was.

Bovengenoemde activiteit is er een van de velen waar je als commissie actief mee bezig bent. Maar er zijn ook van die voorvallen geweest waar we intens om hebben gelachen. Een voorval waar we met het toenmalige afdelingsbestuur veel om hebben gelachen speelde zich af op een van de jaarlijkse begrotingsvergaderingen. Een van de zittende AB-leden kon het geheel niet eens zijn met de wijze hoe de begroting werd afgehandeld en met name dat voor de activiteiten van zijn commissie niet voldoende geld beschikbaar werd gesteld om zijn plannen uit te werken. Het betreffende AB-lid verliet dan ook hevig geëmotioneerd de vergadering. Zich vermoedelijk op dat moment niet realiserend dat hij met een ander AB-lid mee was komen rijden naar Tilburg en dus niet naar huis kon. Vele uren later, toen wij de begrotingsvergadering hadden beëindigd, (ik kan me niet meer herinneren of wij de begroting rond hadden gekregen) en naar huis wilden terugkeren, stond betrokken AB-lid nog steeds buiten te wachten op zijn collega AB-lid en chauffeur. Het ergste was toch wel dat de gehele avond de regen met bakken uit de lucht was komen vallen en hij als een verzopen kat stond te wachten.

Een voorval waar we later, samen met het nat geregende AB-lid, nog vele malen hartelijk om hebben gelachen. Het voorval is overigens in die periode van geen enkele invloed geweest op de goede sfeer die altijd heerste binnen het college. Wij gingen weer gewoon als fijne collega's verder met onze dagelijkse tafeltennisbeslommeringen voor onze sport in de afdeling Brabant. Iets waar, het nu haar gouden jubileum vierende afdeling Brabant, na deze festiviteiten ook weer mee door moet gaan. Want morgen zijn er weer nieuwe verwachte en onverwachte zaken die aangepakt moeten worden om er voor te zorgen dat de afdeling Brabant haar vooraanstaande plaats binnen de NTTB kan blijven innemen. Als oud AB-lid wens ik niet alleen huidige AB maar ook de bestuurders van de Brabantse verenigingen veel succes toe in de komende jaren.

Nico van Erp



AFDELINGSCOMPETITIELEIDER 1968 - 1974

Toen ik in 1968 door de toenmalige voorzitter Toine van Otterdijk verzocht werd als ACL in het AB plaats te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik was verhuisd van Den Bosch naar Eindhoven en speelde alleen nog competitie voor Never Despair. Ik had dus een zee van vrije tijd. We hadden toen nog het competitie systeem van één competitie per jaar, gespeeld in een groep van acht teams. Er waren nog promotie-degradatie- wedstrijden en het hele competitiegebeuren speelde zich af op de zaterdagavond of zondagmiddag. Het plannen gebeurde zonder enige logica, maar daar werd door mij snel een andere opzet voor gevonden. In 1970 ging het landelijke competitiebestel op de helling. Er werden voortaan 2 competities in poules van 6 teams gespeeld. Met de nodige moeite kon ook onze afdeling overgehaald worden om op dit systeem over te gaan en sinds 1971 spelen we nu ook zo. Op mijn initiatief werd er ook een proef genomen met een door-de-weekse competitie. Gezien het huidige grote aantal door-de-week spelende teams, is dat een schot in de roos geweest. Mijn tijd in het AB is een zeer prettige geweest. De AB-vergaderingen waren bij Cees Hobbelen thuis en Toos zorgde goed voor ons. Na nog 2 jaar secretaris geweest te zijn (waardoor Ad Poulissen naar het HB kon gaan) ben ik na 7 jaar uit het AB gestapt. Het werd mij te veel, ook omdat ik een drukkerse baan kreeg. Van mijn bestuursperiode heb ik nog goede vrienden over gehouden en ik hoop, dat het huidige college ook zo'n prettige tijd beleeft.

Ferry Sluiter

AFDELINGSCOMPETITIELEIDER 1974-1980

Terugkijkend op een actieve periode als tafeltennisser, kan ik, na ondertussen al weer enkele jaren met dit spelletje gestopt te zijn en me op lawntennis te hebben toegelegd, alleen maar concluderen dat het een ontzettend plezierige en leuke periode was, waarin ik vele contacten heb gelegd, die ik hoop bij de jubileumviering nog eens aan te halen. Behalve als speler, waar vooral mijn forehandcapaciteiten zijn beperkingen hadden, heb ik me ook actief in andere zaken gestort. Een van de eerste zaken die ik accepteerde was, om van de uitstekend verzorgde MIXED onder redactie van Ton Willems, samen met René van Dijk een leesbaar afdelingsblad in stencilvorm te maken. Drie bijzonder plezierige jaren heb ik dat gedaan (ik weet niet meer wat de aanleiding vormde tot mijn stoppen) waarna René nog enkele jaren is doorgegaan en daarna in Ad Peeters, Peter van Iersel, Ton van Happen, Wil van de Bragt en nu Johan Heurter waardige opvolgers heeft gevonden.

Een tweede periode heb ik meegemaakt, eerst als competitiecommissielid bij good-old Ferrie Sluiter, later als opvolger van hem in het afdelingsbestuur als competitieleider. Een periode als ACL die verschrikkelijk veel tijd heeft gekost, maar ook veel voldoening heeft opgeleverd. Uit deze tijd heb ik ook mijn bestuurlijk motto geleend: doe alleen een taak als je deze zelf leuk vindt en stop er onmiddellijk mee indien dit niet het geval meer is. Je blijft dan gemotiveerd bezig. Door een bestuurscrisis, waarin het hinken op twee gedachten bij mij niet kon, besloot ik, zij het emotioneel met veel moeite, te stoppen met het AB-lidmaatschap. Sinds die tijd heb ik afstand genomen van het bestuurlijke vlak op afdelingsniveau en me alleen landelijk bezig gehouden met onder andere het opzetten van de districtscompetitie en het opleidingswerk.

Een groot aantal Brabantse tafeltennissers ben ik op een van de technische cursussen zo tegengekomen en ik heb hen proberen te motiveren om het geleerde in praktijk te brengen.

Nu, van een grote afstand kijkend naar het afdelingsbestuur van Brabant, wens ik Raymond Gradus en zijn team heel veel succes toe, met een hoofdbestuur dat gedistancieerd wil besturen, tenminste dat begrijp ik uit de berichten die naar mij toekomen, krijgt een afdelingsbestuur meer verantwoordelijkheden naar zich toegeschoven, waardoor de druk alleen maar groter kan worden. Zeker in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen.

Succes AB in de negentiger jaren!!!

Gerard Beurskens



OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN

Schrijven ter gelegenheid van een jubileum met een minimum aan ruimte valt voor geen enkele tafeltennis correspondent mee. Zo ook niet voor mij al ben ik de afgelopen 25 jaren wel iets gewend. Ik wil volstaan met de voor mij vier opmerkelijkste gebeurtenissen in willekeurige volgorde te noemen.

A. Wat de bondsvoorzitters Toine van Otterdijk, Kees Hobbelen en Thom de Jonge, de laatste had het als lijfspreuk staan in de krant van vrijdag 18 september 1981 (Alle tafeltennissers onder een vlag), niet lukte dat werd in Breda gepresteerd op 4 november 1990.

Ondergetekende, Jan Burgers Breda en Bert Zandbergen VTS organiseerden het eerste Baronie van Breda toernooi voor NTTB en Baronie tafeltennisverenigingen: een evenement dat blijft. De Bredase Sportadviesraad, waar ik ook zitting in heb, schonk hiervoor zelfs de 1e officiële Sportadviesraad wisselbeker.

B. De bekendmaking van het 5000e lid, de Westbrabander Kees Jan Verstraten: een huldiging die nog plaats vond bij Het Markiezaat in het overbekende Juvenaat.

C. De ruimte en aandacht die het Dagblad De Stem steeds weer aan tafeltennis biedt.

D. Als laatste genoemd maar wellicht de meest belangrijke van allemaal. De prettige contacten in al die jaren met honderden wedstrijdsecretarissen M/V, bestuursleden en tafeltennissers. Zij werkten er aan mee om de sporttak tafeltennis in de publiciteit te krijgen. Ik denk dat ook tijdens dit jubileum veel dank moet uitgaan juist naar de mensen die het mogelijk maken dat er georganiseerd getafeltennist kan worden.

Bert de Graaf

VERZORGING MIXED WAS AB-FUNCTIE

Toen Johan Heurter mij benaderde met het verzoek een bijdrage te leveren aan deze jubileum-uitgave van het afdelingsorgaan Mixed, herinnerde hij mij eraan dat ik ook redacteur van dit blad ben geweest, zij het van korte duur. Het was toen gebruikelijk dat een van de afdelingsbestuursleden dit in zijn takenpakket had. Ik was echter van mening dat je als afdelingsbestuurslid te weinig tijd had om maandelijks een goed blad te kunnen uitbrengen, met veel informatie over de activiteiten in de afdeling. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een redacteur, die niet in het afdelingsbestuur zitting had. Deze vond ik in de persoon van Wil van de Bragt.

Vanaf deze plaats wil ik zowel Wil als Johan complimenteren met de wijze waarop zij de afgelopen 10 jaar invulling hebben weten te geven aan dit afdelingsorgaan. Ondanks het feit dat ik al 10 jaar geen lid meer ben van het afdelingsbestuur, lees ik Mixed iedere keer nog met veel belangstelling. Een afdelingsblad vormt een belangrijk medium in de communicatie met de verenigingen en leden in een afdeling. Er moet veel informatie in staan over de activiteiten in de afdeling en de verenigingen moeten zich erbij betrokken voelen. Regelmatig staan er artikelen in het blad die afkomstig zijn van de verenigingen. "Mixed" voldoet zeker aan deze voorwaarden en is een voorbeeld voor andere afdelingen.

Tot slot van deze bijdrage wil ik nog even terugkijken op de periode dat ik zelf actief was in de jeugdcommissie en het afdelingsbestuur in de periode tussen 1975 en 1982. Het was een leerzame en vaak prettige tijd, alhoewel ik me op sommige momenten wel eens afvroeg waar ik het allemaal voor deed. Maar dat hoort nu eenmaal bij het vrijwilligerswerk. Ik heb er veel profijt van gehad in mijn periode dat ik als hoofdbestuurslid actief was. De afdeling Brabant heeft daarom nog steeds mijn warme belangstelling.

Afdeling Brabant, van harte gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum en ga door op de ingeslagen weg.

Ton van Happen



EEN RIJK GESCHAKEERD VERENIGINGSLEVEN IN BRABANT

In de zeven jaren dat ik de redactie van de Mixed heb gedaan, heb ik elke maand opnieuw weer uitgekeken naar het interview.

Van te voren werd een afspraak gemaakt. In het begin op initiatief van de redacteur, later veelal op initiatief van de vereniging. De aanleiding mocht van alles zijn: promotie naar de eredivisie, 25-jarig jubileum, 1e lustrum, afscheid van een bestuurslid, opening van een nieuwe accommodatie. Het liefst zo afwisselend mogelijk, omdat ik vond dat door de interviews het Brabantse verenigingsleven tot uitdrukking gebracht moest worden. Via het interview is voor mij een prachtig beeld ontstaan van het rijke bestuursleven in de Afdeling Brabant. De variaties waren evengroot als het aantal verenigingen. Een korte schets:

- Een interview thuis bij een bestuurslid van een jonge vereniging, met het volledige bestuur op de bank, schuchter en op hun hoede voor die "journalist".
- Alleen met de voorzitter, die geen gelegenheid geeft voor vragen en aan een stuk door die dingen vertelt die hij kwijt wil.
- Twee bestuursleden waarvan de een duidelijk de oude rot in het bestuur is en de ander de "nieuwlichter" die wel eens een frisse wind door de vereniging zal laten waaien.
- Een bestuurslid dat gezellig de hele avond antwoordt op alle vragen en later het ter correctie aangeboden verhaal compleet opnieuw schrijft.
- Een echtpaar dat samen de vereniging draaiende houdt.
- Een sponsor die via de onervaren redacteur zijn gal spuwt over het landelijke bestuur, waardoor de redacteur, na publicatie, verweten wordt dat hij onzorgvuldige journalistiek bedrijft.
- Een bescheiden bestuurslid, waar je met moeite uit krijgt, dat hij in zijn eentje de drijvende kracht achter de bouw van de accommodatie is geweest.

Kortom, een prachtige afspiegeling van de Brabantse bestuurders:

Harde werkers, trotse werkers, eigenwijze werkers, gedreven werkers, eenzame werkers, bescheiden werkers en gezellige werkers. Maar allemaal werkers aan "hun" vereniging.

Ik hoop dat dit via de interviews ook zo is overgekomen en dat anderen daarmee hun voordeel hebben kunnen doen.

Terugpeinzend over die tijd weet ik in ieder geval zeker, dat ieder interview voor mij weer een leuke avond was en dat de contacten met zoveel verschillende aardige mensen, mijn leven heeft verrijkt.

Wil van den Bragt
oud-redacteur Mixed



TAPTOE TAFELTENNIS TOERNOOI

In de afdeling Brabant van nu speelt het Taptoe Tafeltennis Toernooi een belangrijke rol. Het is een jaarlijks terugkerend evenement op landelijk niveau, waarvan de oorsprong in onze afdeling lag. Een van de initiatiefnemers voor dit toernooi was Hein Timmermans. Hieronder komt zijn verhaal over het ontstaan van dit toernooi.



Het oorspronkelijk idee achter dit evenement komt voort uit het feit dat een aantal tafeltennisverenigingen in Brabant op de een of andere manier, eenmalig of met een vaste regelmaat, een tafeltennisactiviteit voor de schooljeugd organiseerden. Zo kennen we onder andere het grote scholentoernooi in Breda, schooltafeltennis in Oudenbosch en omstreken, schooltoernooien in de regio Eindhoven. Toen TTCV/Nedlin (v/h Rath) in Veghel zo'n 6 à 7 jaar terug een nieuwe accommodatie kreeg, zocht zij ook naar mogelijkheden om het tafeltennis bij de jeugd te promoten.

Omdat de mogelijke belangstelling moeilijk te peilen was, werden uit voorzichtigheid (maximale speelruimte 10 à 12 tafels) de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool uitgenodigd om te tafeltennissen om het Veghelse Basisschoolkampioenschap. Om de deelname te stimuleren, werden de kinderen gevraagd zich op te geven als team van 2 personen. Met betrekking tot de organisatie (voorbereiding en uitvoering) was er veel aandacht voor twee zaken, namelijk medewerking van de leerkrachten (zij kunnen kinderen wat directer beïnvloeden) en betrokkenheid van de eigen jeugdleden.

En het werkte prima..... Verdeeld over twee dagen (c.q. 4 dagdelen) hadden zo'n 120 kinderen een fijn tafeltennisdagje, compleet met een versnapering, een glaasje fris en een heuse oorkonde.

En nog belangrijker: alle deelnemers werden uitgenodigd voor een "gratis training" in de volgende zes weken. En dat werkte nog beter voor TTCV/Nedlin: uiteindelijk zo'n 10 nieuwe leden.

Hoe dan naar een Taptoe Tafeltennis Toernooi?

Bij zowel de "oude" Jeugdcommissie als de Pers & Propagandacommissie van de afdeling Brabant speelde al jarenlang de vraag "Hoe krijgen we de jeugd meer voor tafeltennis geïnteresseerd?" en daartegen vanzelfsprekend de vraag "Hoe waarborg je een continue instroom van nieuwe deelnemers aan de jeugdcompetitie?" Voor mij gingen een aantal stukken van de puzzel in elkaar passen. Waarom geen schoolevenement op grotere schaal, te spelen bij een groot aantal verenigingen, volgens een uniforme formule en opgehangen aan een voor kinderen herkenbaar thema, gebeurtenis of naam.

Via een interne lobby bij Malmberg, de Bossche uitgever van Okki en Taptoe, waar Hein T. indertijd werkzaam was, werd de steun gevonden om het idee voor een Brabants tafeltennisevenement verder uit te werken. Dat de afdeling Brabant haar zaakjes goed voor elkaar had, mocht niet alleen blijken uit het grote aantal deelnemers (ruim 2000 deelnemers in het eerste jaar!), maar ook de solide aanpak en organisatie sprak voor zich.

Voor Malmberg blijkbaar aansprekend genoeg om het Taptoe Tafeltennis Toernooi ook op landelijke schaal te ondersteunen.

Hein Timmermans



PROGRAMMA JUBILEUMVIERING

Zaterdag 20 april 1991

Abrahamtoernooi voor alle NTTB-leden van de afdeling Brabant die 50 jaar of ouder zijn. Dat zijn er 490. Uiteraard zullen zij niet allemaal inschrijven, maar we verwachten toch dat de opkomst groot zal zijn. Dit toernooi wordt gehouden in Sporthal Arkendonk te Oosterhout.

Sportdag NIS

De afdeling Brabant biedt de Nederlandse Invaliden Sportbond een sportdag aan. In Sporthal Arkendonk zullen demonstraties en wedstrijden te zien zijn van diverse sporten die door invaliden beoefend worden. Een overzicht per sport:

ZWEMMEN

- 9.30 - 10.15 uur Demonstratie zwemtraining
- 10.15 - 11.00 uur Mogelijkheid voor het publiek om mee te doen
- 11.00 - 11.15 uur Uitleg startlamp
- 11.15 - 12.30 uur Demonstratie zwemmen en gebruik startlamp
- 12.30 - 13.00 uur Zwemmen voor het publiek

WATERBASKETBAL

- 9.30 - 10.00 uur Demonstratie waterbasketbal training
- 10.00 - 11.00 uur Demonstratie waterbasketbal wedstrijd
- 11.00 - 11.15 uur Uitleg startlamp
- 11.15 - 12.30 uur Demonstratie waterbasketbal wedstrijd
- 12.30 - 13.00 uur Zwemmen voor het publiek

SHOW-DOWN

- 10.00 - 10.30 uur En
- 12.30 - 13.00 uur Demonstratie Show-Down en mogelijkheid voor het publiek om mee te spelen
De gehele dag staat er een Show-Down tafel in de kleedkamer, zodat het publiek de kans heeft om te spelen.

ROLSTOELBASKETBAL

- 10.30 - 12.30 uur Demonstratiewedstrijd tussen BC De Doorbraak uit Breda en BC Verkerk uit Zwijndrecht. In de rust mag het publiek meespelen.

ZITVOLLEYBAL

- 10.30 - 12.30 uur Demonstratiewedstrijd tussen GESPOSS uit Oss en GSNO uit Nijmegen. Het publiek mag meespelen.

BADMINTON

- 13.00 - 14.45 uur Er zijn demonstraties zitbadminton en rolstoelbadminton.

ROLSTOELTENNIS

- 15.00 - 15.45 uur Demonstratie rolstoeltennis training
- 15.45 - 16.30 uur Demonstratie rolstoeltennis wedstrijd
- 16.30 - 17.00 uur Demonstratie dubbel, twee valide spelers tegen twee spelers in een rolstoel

TAFELTENNIS

- 15.00 - 17.00 uur Demonstratie van spelvormen en een demonstratiewedstrijd



Zaterdag 27 april 1991

17.00 - 19.00 uur Receptie in Cultureel Centrum "DE BUSSEL", Torenplein 12 te Oosterhout.

20.00 - ???? uur Feestavond, eveneens in "DE BUSSEL".
Voor deze avond zijn per vereniging vier mensen uitgenodigd en tevens zijn uitnodigingen verstuurd aan alle commissieleden, alle personen met een onderscheiding en alle oud-AB-leden.
Het programma zal zeer gevarieerd zijn en de nodige verrassingen kennen.



INFORMATIE OVER DE NIS

Met genoegenvoldoe ik aan uw verzoek een stukje te schrijven voor uw blad.

Om te beginnen iets over het ontstaan van de Nederlandse Invaliden Sportbond kortweg de NIS. Hiervoor is een stukje geschiedenis gewenst. Het is duidelijk dat de oorlog 1940-1945 ontzettend veel oorlogsgewonden heeft nagelaten. Vooral de Duitsers zijn daarmee geconfronteerd. De gehandicapten sport is daar dan ook begonnen, vooral vanuit de revalidatie centra.

In Nederland is dit initiatief overgenomen door enkele oorlogsgewonden voortkomend uit de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Deze Bond is een aantal jaren de vlag geweest waaronder de gehandicapten sport heeft gevaren.

Na enige jaren bleek er een behoefte te zijn aan een eigen sportbond. Zoals de meeste, toen bestaande, sportverenigingen OMNI-verenigingen waren (meerdere sporten binnen één vereniging) is ook de nieuwe sportbond zo opgebouwd.

Eén Bond voor meerdere sporten. Hiermee kan ik de geschiedenis afsluiten en overgaan naar de huidige situatie. Daarover kan ik kort zijn. De Nederlandse Invaliden Sportbond is georganiseerd op dezelfde manier als de meeste sportbonden. De basis wordt gevormd door de verenigingen, dan komt de districtsraad met het districtsbestuur, dan het bondsbestuur en de bondsraad. De bondsraad is het hoogste orgaan van de NIS. Ik vermoed dat ook de NTTB zo is opgebouwd. De districten van onze bond zijn de provincies. Ons district heet dan ook het district Noord-Brabant van de NIS. Ons district telt 28 verenigingen. Het aantal leden is \pm 1050. Het zal u duidelijk zijn dat wij er alles aan doen deze aantallen groter te maken. Er zijn in Brabant nogal wat witte plekken die bewerkt moeten worden waaronder West Brabant. Als NIS district zijn wij dan ook erg blij met de aanbieding van de NTTB afdeling Brabant, in verband met haar 50-jarig bestaan, te worden ingepast tijdens een toernooi in de sporthal te Oosterhout.

Het NIS Districtsbestuur Noord-Brabant
L. Poldervaart voorzitter



ONDERSCHIEDINGEN

In 50 jaar heeft de afdeling Brabant diverse personen onderscheiden vanwege hun verdienste voor de afdeling, of voor een tafeltennisvereniging. We hebben geprobeerd alle personen die een onderscheiding ontvangen hebben hieronder te vermelden. Hopelijk zijn we volledig, maar hoe verder terug in de tijd, hoe moeilijker de gegevens te achterhalen zijn. De reeds overleden personen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

EREVOORZITTER

Toine van Otterdijk

ERELEDEN

Nico van Erp
Cees Hobbelen
Peter van Iersel
Thom de Jonge
Nico Salfischberger

LEDEN VAN VERDIENSTE

P. Rombouts
W. v.d. Bragt
C. Wellens
C. Velema
J. Suiskens
F. Sluiter
J. de Roos
A. Poulissen
A. v.d. Pol
J. van Oers
W. van Leur
A. Jonkers
T. van Happen
F. Geubbels
M. van Dongen
J. Coenen
G. Beurskens
P. van Straalen

LEDEN IN DE ERERAAD

GOUD

A. v.d. Pol
W. Berkelmans

ZILVER

J. de Roos
J. Willemse
B. v.d. Aker-Belterman
M. Steenbergen
J. Berkers

BRONS

H. van Hout
J. Suiskens
J. Scheenen
H. de Vet
P. Pudelko
P. v.d. Boogaart
J. Adank
H. v.d. Steen
A. v.d. Ven
A. Schellekens
F. Speekenbrink
P. Oomens
H. v.d. Eynde
A. Peeters
M. Wagemakers

