



MIXED

Verschijnt maandelijks

ORGAAN VAN DE
AFDELING BRABANT
v.d. N.T.T.B.

Redactieadres:

Rob Hendriks
Sibeliusstraat 466
5011 JX Tilburg.

M I X E D

ORGAAN VAN DE AFDELING BRABANT

VAN DE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Jaargang 43

nummer 6

september 1994

Colofon:

Redactie:

Rob Hendriks
Sibeliusstraat 466
5011 JX Tilburg
013 - 551472

Frits van der Meulen
Tjalk 28
4871 DB Etten-Leur
01608 - 14918

Lydia van Oirschot
Langenakker 116
5731 JV Mierlo
04927 - 61468

Bestuur:

Dhr. A. Dam (voorzitter)
A. Koenestraat 11
4731 EW Oudenbosch
01652 - 14270

Mevr. R. Elshof (secre.)
Plutostraat 17
5694 SV Son en Breugel
04990 - 76222

Dhr. Chr. van Dijk (penningm.)
Kennedylaan 36
5051 XG Goirle
013 - 345446

Dhr. N. van Erp (CTW)
Begijnenstraat 169
5341 BJ Oss
04120 - 32106

Dhr. C. van Roosendaal
(ACL/accom. zaken)
Lambertushof 9
5667 SB Geldrop
040 - 853547

Dhr. E. Ligtenberg
(PR/sponsoring)
Van Veldekelaan 7
4707 AH Roosendaal
01650 - 44612

Dhr. A. Versigny
(opleidingen/reglementen)
Griend 12
5305 EG Zuilichem
04187-3476

Redactioneel.

De zomerstop is weer achter de rug en het nieuwe seizoen is onderweg. Desondanks bereikten ons twee verslagen van reeds in het voorjaar gespeelde toernooien. Een daarvan hebben we wel geplaatst, mede omdat we nog een ander item over die club bezaten en omdat eerdere plaatsing verhinderd was door gebrek-kige communicatie over en weer. Van het andere toernooi werd ons slechts tweedehands info opgestuurd en geen specifiek verslag, zodat we besloten hebben dat achterwege te laten. Per slot van rekening is enigerlei mate van actualiteit ook voor een blad als dit essentieel.

Niettemin hopen wij de betreffende vereniging niet voor het hoofd te stoten, want een ander onderdeel van de opgestuurde informatie was wèl interessant en heeft ons op het spoor gezet van een binnenkort te verwachten thema-artikel. Zie hiervoor de redactionele oproep verderop in dit blad.

Bijna traditie is inmiddels het interview, waarvoor we ditmaal jeugdtopper Jörg de Cock hebben gestrikt.

Kortom, we wensen u veel leesplezier.

Inhoud.

Colofon	1
Redactioneel	2
Inhoudsopgave	2
Van het bestuur	3
Stiphouts TT-gala	3
Shirtsponsor	3
Johan Heurter	4
TTV Taveres	5
Spelregels	8
Oproep	8
Oproep	9
Voorbeschouwing competitie	10
Interview	11
Uit de clubbladen	14
Advertentie	15
Agenda	16

Kopij voor de volgende Mixed dient binnen te zijn bij de redactie voor 12 oktober 1994.

Van het bestuur.

Sporthalbouw onder NOC*NSF-keur

NOC*NSF heeft met een aantal bouwbedrijven afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen waaraan een nieuwe sportaccommodatie moet voldoen. Verenigingen die plannen hebben om zelf een nieuwe accommodatie te laten bouwen kunnen in overleg met NOC*NSF een van de bouwbedrijven selecteren en daarmee afspraken maken. NOC*NSF controleert dan tijdens en na de bouw. De betrokken bouwbedrijven hebben contractueel vastgelegd de bevindingen van NOC*NSF als bindend te aanvaarden. Bovendien is hieraan de mogelijkheid van een flinke subsidie vanuit de SNS-gelden (Stichting Nationale Sporttotalisator) gekoppeld. Verenigingen die hiervan meer willen weten kunnen bellen met 040-853547.

Cees van Roosendaal, accommodatiezaken.

Aankondiging.

STIPHOUTS TAFELTENNISGALA 1994.

Op zondag 18 september organiseert TTV Stiphout voor de tweede keer het Stiphouts Tafeltennisgala. Acte de présence zal worden gegeven door o.a. Gerdie Keen (2e bij het laatste EK, individueel), Elena Timina (1e op dat EK met het Russische landenteam), Trinko Keen, Chen Sung en Kevin Vissers. Ook de nationale jeugdkampioenen Jurgen Pastoors en Femke Hermus maken deel uit van het deelnemersveld, dat zal spelen voor een prijzengeld van f5000,-

Het toernooi wordt gespeeld in Stiphouse, Braakweg 30 Helmond. De wedstrijden vangen aan om 12.00 uur en de finales staan gepland ca. 17.30 uur. Entree f5,-. Voor kinderen t/m 12 jaar f2,50. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Shirtsponsor.

De accountantsfirma **Paardekoper & Hoffman** heeft middels een sponsorbedrag de Brabantse delegatie voor de jaarlijkse afdelingsontmoeting, waarvan de 1994-versie in November aanstaande in de afdeling Gelderland zal worden gehouden, in nieuwe Three Ball flower-shirts te steken. De afdeling Brabant, die deze ontmoeting de laatste jaren wist te winnen, is het bedrijf hiervoor uitermate dankbaar.

Johan Heurter.

Op dinsdagavond 9 augustus heb ik met Johan Heurter een gesprek in zijn mooie grote tuin aan de Langeakker te Aarle-Rixtel. Johan komt op mij over als een goedlachse vlotte kerel. Hij is bijna 38 jaar, docent Economie aan de HAVO/VWO te Schijndel, getrouwd en heeft 2 kinderen (een meisje en een jongen).

Hoewel Johan inmiddels ruim een jaar gestopt is als redacteur van Mixed, wordt hij door velen nog daarvoor aangezien. Dit is niet zo verwonderlijk, want hij heeft dat toch 5 en half jaar in zijn eentje gedaan. Hiervoor heeft hij dan ook van de N.T.T.B. een onderscheiding gehad.

Op 16-jarige leeftijd begon Johan met tafeltennis bij wat toendertijd heette R.K.C. te Waalwijk. (Nu heten ze: Tafeltennisvereniging Waalwijk). Er was daar toen weinig geregeld en men had niet veel mogelijkheden om te trainen, want op dinsdagavonden werd er alleen getraind mits er geen competitie gespeeld werd.

Johan heeft altijd al graag het een en ander willen regelen en begon daar met het opzetten van een laddercompetitie en een rekreantencompetitie die later is uitgemond in een bedrijfscompetitie.

Na 8 jaar verhuisde Johan naar Aarle-Rixtel en werd lid van de tafeltennisvereniging aldaar. Binnen een half jaar zat hij al in het bestuur van A.T.T.C.'77 als secretaris en wedstrijdsecretaris.

In januari 1988 begon Johan met het werken voor Mixed op aandringen van Raymond Gradus en in navolging van Wil van de Bragt. Net als zijn voorganger ging zijn aandacht voornamelijk uit naar de organisatie binnen verenigingen. Het leukste vond hij echter de verhalen over de historie van een club. In welk parochiehuysje of schooltje is men begonnen en hoe ging het verder.

Na een aantal jaren zocht Johan Heurter wederom een nieuwe uitdaging. Hij stopte met de redactie van Mixed, werd vicevoorzitter van A.T.T.C.'77 en wilde een nieuw honk voor zijn club realiseren. Hij is hier op het moment vlijtig mee bezig en daarop komen we aan het eind van het jaar op terug.

Aan zijn Mixed-verleden heeft Johan leuke contacten overgehouden binnen het tafeltennisgebeuren en veel kennis over het reilen en zeilen binnen een vereniging. Johan vindt tafeltennis een gezellige sport, waar na afloop een trappistje gedronken moet worden. In zijn ogen ligt de toekomst van de tafeltennisverenigingen bij de echte rekreanten, dus de niet-competitie spelers.

Lydia van Oirschot.

TTV Taveres.

In dit nummer op tweeërlei wijze aandacht voor de Eindhovense studententafeltennisvereniging Taveres. Allereerst een verslag van het meest recente Internationale toernooi, dat door omstandigheden niet eerder geplaatst kon worden, en daarna aandacht voor een initiatief tot ledenwerving.

Recept voor een Internationaal Tafeltennis Toernooi:

Vorbereidingstijd: ca 5 maanden.
Bereidingstijd: ca 50 uur.

Ingrediënten:

40 tafels
1 scheidsrechter
75 t-shirts
500 ITT-balletjes
180 deelnemers,
waaronder een handjevol Zwitsers,
maar voornamelijk Duitsers,
Nederlanders en Fransen
2000 broodjes
18 jaar ervaring
1 feest
1 vermiste penningmeester
3000 vermiste guldens
enorm slaapgebrek
1 prijzencommissie met te veel tijd
1 oververmoeide voorzitter
1 afsluitend etentje



Bereidingswijze:

Als u het toernooi op 14 en 15 mei wilt opdienen, begin dan al in december met het ronselen van mensen voor de prijzencommissie, de wedstrijdcommissie, de PersLunchOvernachtingscommissie, de feestcommissie en de administratiecommissie. Zorg ervoor dat de voorzitter en de penningmeester het coördinerende en het financiële gedeelte voor hun rekening nemen. Terwijl u de prijzencommissie op een laag vuurtje laat nadenken over creatieve en originele home-made prijzen zet u de administratiecommissie alvast aan het werk door ze alle uitnodigingen te laten versturen. Verpest vervolgens het Backhandstoernooi van de voorzitter, door hem vroeg op die dag mee te delen dat hij nog diezelfde avond zijn handtekening onder alle uitnodigingen mag plaatsen. Nu is het een kwestie van even wachten: De deadline voor de aanmeldingen is immers nog een behoorlijke tijd verwijderd. Zorg ervoor dat de PLOcommissie intussen een begin maakt met het toernooiboekje. Ook het ontwerp voor de balletjes en de t-shirts kan inmiddels gemaakt worden.

De voorbereiding zit er nu grotendeels op: Nog even wat tafels regelen, wat balletjes naar Zwolle brengen, de broodjes bestellen, zorgen voor een duidelijke lijst met aangemelde spelers en het feest definitief vastleggen bij de AOR. Als alle bevestigingen verstuurd zijn en het meeste inschrijfgeld binnen is, zul je erachter komen dat het 19e ITT er al snel aankomt. De hoogste tijd om de laatste hand aan het gerecht te leggen: De t-shirts en toernooiboekjes laten (be)drukken, zorgen voor nachtwakers in de hal waar iedereen slaapt, nog eens een duidelijke lijst met aanmeldingen maken en de wed-

strijdschema's alvast uittekenen. En vervolgens wachten tot 13 mei.

Het is natuurlijk geen slimme zet om je gasten op vrijdag de dertiende te laten arriveren in Eindhoven. Denk je eens in wat er zoal fout kan gaan: je gasten kunnen autopech krijgen, verdwalen, een psychopaat met kettingzaag tegen komen, het studentensportcentrum kan afbranden en je bank kan failliet gaan. Gelukkig viel het wel mee met de tegenvallers: De grootste ramp van de avond was dat geen enkele universiteit er in geslaagd was om alle reeds eerder aangemelde deelnemers zover te krijgen daadwerkelijk mee te komen naar Eindhoven. Maar dat gebeurt elk jaar, zodat daar niet al te zwaar aan wordt getild. Nu alle definitieve gegevens binnen zijn kan de wedstrijdcommissie aan de slag. De wedstrijdschema's en toernooibriefjes worden ingevuld en overgeschreven op grote lappen papier zodat iedereen de volgende dag weet waar en wanneer hij of zij moet spelen.

Onder het genot van een pilsje (of twee of drie of) worden de eerste contacten met de overige deelnemers gelegd. Zoals gebruikelijk zijn er weer veel deelnemers bij die ook vorig jaar of het jaar daarvoor al van de partij waren. En onder het genot van volgende pilsjes worden de contacten van vorig jaar verstevigd. Als de AOR uiteindelijk dichtgaat druipen ook de laatste volhouders af en gaan op zoek naar hun slaapzak in het sportcentrum.

Zaterdagochtend gaat alweer veel te vroeg de muziek aan: Om half 8 jengelt Slade door de boxen dat het een lieve lust is. Veel eerder zijn enkele Taverianen al begonnen met het smeren van het eerste gedeelte van de broodjes. Na wat lichte paniek over het ontbreken van beleg kan toch precies volgens schema begonnen worden met het ontbijt. Een uur later kan de voorzitter het toernooi voor geopend verklaren en kunnen de teamwedstrijden beginnen. (Een team bestaat uit twee personen die twee enkels en een dubbel spelen). Met de gebruikelijke stress over het uitlopen van wedstrijden valt het dit jaar wel mee. Iedereen houdt zich goed aan het tijdschema. In de loop van de dag wordt het duidelijk dat de delegatie uit Parijs dit jaar erg sterk is: Van de acht teams in de kwartfinale komen er maar liefst 5 uit de Lichtstad. De Duitse teams winnen de kwartfinales: Er worden 4 Franse teams uitgeschakeld. Toch is het Parijs 1 die het toernooi weet te winnen. Franck Gorlaud en Arnoud Avol bleken samen te sterk voor de rest. Bij de dames is het Kiel 1 met Sabine Barz en Astrid Kannenberg, dat met de prijzen gaat slepen.

Na een verfrissende douche wordt iedereen stadwaarts gestuurd voor de warme maaltijd. Om negen uur wordt iedereen weer terug verwacht in de AOR voor het ITT-feest. Gesteund door de enorme hoeveelheden Chinese hapjes, dommelsche pilsjes en funk-muziek van Daisy's DumDums slaat iedereen zich wonderwel door het feest heen. He is dan ook al lang licht als de laatste deelnemers samen met het AOR-personeel het podium af breken en de boel wat op ruimen.

Zondagochtend gaat alles wat trager dan de dag daarvoor. Het alcoholpromillage daalt wel als de zon stijgt maar het coördinatievermogen van de meeste mensen komt maar heel langzaam terug op het gebruikelijke niveau. Toch is er ook vandaag weer voldoende tafeltennis van hoog niveau. Eén derde van de deel-

nemers gaat na de eerste pouleronde verder in het winnaars-toernooi. Na nog een pouleronde volgt er dan een afvaltoernooi. Het verliezerstoernooi voor de qua tafeltennis wat mindere goden die niet met de besten mee kunnen is op dezelfde manier opgezet. De deelnemers die hier voortijdig worden uitgeschakeld krijgen nog een kans een aantal vriendschappelijke wedstrijden te spelen. Ook bij het individuele toernooi blijkt Parijs te sterk: Alle halve finalisten komen er vandaan. De finale wordt door Franck Goriaud gewonnen van zijn teamgenoot Arnoud Avol. Bij de dames doet Parijs het nu wat beter dan in het teamtoernooi: Christine Deneuve verliest de finale van Anja Krüger uit Würzburg.

Het ITT wordt afgesloten met een bedankje voor Henk van de Linden, de prijsuitreiking en een applaus voor de organisatie. Het ITT wordt daarna volgens traditie in stijl afgesloten met een Griekse maaltijd voor alle Taverianen die hebben meegeholpen.

Pieter Nuiten (overtypewerk, wegens te veel badsectors, André)

DE INTRODUCTIE VAN TAVERES VOOR NIEUWE STUDENTEN; INTRO'94

De TUE organiseert ieder jaar een introductieweek voor de beginnende studenten om kennis te maken met de studentenverenigingen. Tafeltennisvereniging Taveres speelt hierop in door aanwezig te zijn op de sportmarkt, een introtraining te houden, een tafeltennistoernooi te organiseren en een informatiefolder in elkaar te zetten. Verder wordt er in september ook nog een Intro-toernooi georganiseerd om de nieuwe leden kennis te laten maken met de rest van de vereniging. Op dinsdagavond was ik aanwezig bij de INTRO-training.

Het was lekker zacht weer op die vroege dinsdagavond. Iedereen liep in een t-shirtje rond of zat gezellig wat te drinken in de kantine van de TUE-sportzaal. Grote spandoeken gingen er over een komende Triathlon en buiten op het water werd er gekanood.

Binnen in de gymzaal was het behoorlijk druk. Hier werd er een uur tafeltennis INTRO-training gegeven voor de nieuwe lichte studenten, onder deskundige leiding van Adriaan Schellekens. Alle tafeltennistafels waren bezet (6 in totaal plus een minitafeltje). De Taveresleden waren goed herkenbaar in hun paarse clubshirts. Nieuwelingen konden bij hen terecht voor informatie, een batje, balletje of nog veel belangrijker een inschrijfformulier.

De kersverse voorzitter van Taveres, Pieter Nuiten, was tevreden over de goede opkomst. "Dat wil niet zeggen dat iedereen die hier komt lid wordt", vertelt hij me, "maar een stuk of 10 leden krijgen wij er toch ieder jaar weer bij. De meeste nieuwkomers beginnen echter het tweede studiejaar, omdat ze eerst willen bekijken hoe zwaar de studie is".

Op mijn vraag of er veel concurrentie is van andere studenten-sportverenigingen antwoordt hij lakoniek: "Niet echt, iemand vindt tafeltennis leuk of niet".

Van andere tafeltennisverenigingen ondervindt Taveres ook niet veel concurrentie: "De mensen die in al in Eindhoven wonen zitten al bij een van de Eindhovense tafeltennisverenigingen en diegenen die van verder weg komen, komen meestal wel bij ons terecht.

Hoeveel leden telt Taveres op het moment? "Taveres heeft zo'n 50 leden, waarvan drie teams dit seizoen voor de bond uitkomen. Jammer genoeg speelt een groot deel van onze leden bij een andere vereniging, omdat zij vinden dat het bij de oude club zo gezellig is".

Pieter vertelt me dat er elk jaar enorme bestuurswisselingen zijn. Dit heeft te maken met de tijdrovende activiteiten van zo'n bestuursfunctie. "Wij moeten immers ook nog studeren".

Is het niet moeilijk om zoveel activiteiten te organiseren (Intro, Internationaal Tafeltennistoernooi, zeilweekend, etc, etc) met een sterk wisselende bestuursbezetting?

"Veel activiteiten zijn vastgelegd in draaiboeken. Hoewel deze worden aangevuld, heb je daar natuurlijk wel een houvast aan".

Op mijn opmerking dat veel tafeltennisverenigingen jaloers zouden zijn op de grote toestroom van nieuwe leden, antwoordt Pieter: "Er komen er veel bij, maar er vloeien er ook ieder jaar weer veel af en omdat er dit jaar weer minder studenten bijkomen, zal het ledental ook weer dalen."

Lydia van Oirschot.

Spelregels.

In verschillende publicaties is melding gemaakt van een nieuwe regeling in verband met gekleurde ballen. Wanneer een club met oranje balletjes speelt, zou het de spelers verboden zijn een shirt van die kleur te dragen. De afdeling wil nadrukkelijk stellen dat dit nog geenszins een geldende regel is! Uiteraard is een regeling van deze aard te verwachten, maar het is nog niet zover.

Verder bestaat er onduidelijkheid over de regel dat een bal die de tafel niet raakt en daarachter met het bat wordt opgevangen, een punt voor de tegenstander oplevert. Jarenlange kritiek op deze inderdaad vreemde regel heeft geresulteerd in aanpassing. Bij internationale wedstrijden en in bijvoorbeeld Duitsland en België geldt de regel al niet meer. IN NEDERLAND ECHTER NOG WEL!!! Waarschijnlijk vervalt de regel hier per 1 januari 1995.

Oproep.

In het bestaan van een vereniging is het een mijlpaal wanneer de grens van een zoveeljarig bestaan wordt bereikt. Of wanneer een bestuurs- of commissielid een x-aantal jaren in functie is. Ook de Mixed wil daaraan aandacht besteden, maar we zijn

daarvoor afhankelijk van gegevens die de clubs aanreiken. Daarom: willen alle bij de afdeling Brabant aangesloten clubs hun oprichtingsdatum, cq de datum waarop men bij de NTTB werd ingeschreven doorgeven aan de redactie? Dan is het voor ons makkelijker om een en ander zelf bij te houden, en glipt er niet meer zo makkelijk een jubileum doorheen.

De redactie.

Oproep.

Uit de diverse clubbladen is ons gebleken dat er veel verenigingen zijn die voor aanvang van de competitie een jeugdkamp, jeugdtrainingsweek of wat dies meer zij organiseren. De redactie van Mixed wil graag in contact komen met clubbestuurders (of andere vrijwilligers) die ervaringen hebben opgedaan met dit fenomeen, dat een grote vlucht lijkt te gaan nemen. Dit blad zal dan in een beschouwend artikel aandacht besteden aan dergelijke evenementen, wat voor andere clubs weer leerzaam kan zijn. Wilt u wat kwijt over:

- de opzet
- de reden voor het op touw zetten
- de doelstelling
- de deelname
- de reacties

neem dan, schriftelijk of telefonisch, contact op met een van de redactieleden, wier namen, adressen en telefoonnummers op pagina 1 vermeld staan. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De redactie.

REDACTIONEEL WERK

Elke vereniging kent het probleem dat er maar weinig leden bereid zijn een keertje de pen te pakken om iets op papier te zetten. Heb je zo'n enthousiasteling binnen je club, dan moet je zo iemand koesteren, want voordat je het weet is hij reeds gedemotiveerd.

Dit heeft een heel logisch verklaarbare reden. Vaak worden verslagen op de onmogelijkste tijden geschreven om die deadline maar te halen. En wat blijkt dan; dat na zoveel inspanning het stuk niet wordt geplaatst!

Andere geintjes als het gedeeltelijk censureren, het uit de context halen van citaten of het te laat plaatsen komen natuurlijk ook veelvuldig voor en verminderen de lust voor een volgende keer.

Hoewel wij als redactie van Mixed zelf actief zijn in het vergaren van informatie, zijn wij erg blij met leuke verhalen over tafeltennis of informatieve bijdragen en willen die met alle plezier plaatsen.

Alle enthousiaste schrijvers over onze favoriete sport zijn dan ook van harte uitgenodigd om eens iets te sturen. Wij zullen het dan plaatsen.

De redactie.

Voorbeschouwing.

In de eredivisie heren zal COSMOS/TTVV (het voormalige Veldhoven) gezien de versterking met Ronald Vijverberg in staat moeten worden geacht de play-offs te halen. Verwacht mag worden dat de ploeg buurman OKI achter zich kan houden. Het vertrek bij die laatste club van kopman Frank Boute (naar Irene, tweede divisie) wordt opgevangen met eigen spelers. Handhaving in de hoogste klasse lijkt daarmee het hoogst haalbare voor de Eindhovenaren.

Een klasse lager heeft Never Despair zich versterkt met de van Veldhoven afkomstige Erwin Andriessen. Nochtans wil men zich bij de Bossche club allereerst handhaven.

Bij de vrouwen zullen in de eredivisie de hoogste ogen gegooid gaan worden, wat onze afdeling betreft, door Hotak '68, dat afgelopen seizoen knap de beste vier haalde. Een herhaling van deze prestatie lijkt tot de mogelijkheden te behoren, met Mariëlle van Gool die terugkeert als vervangster van Hennie Heeren. De krachtsverhoudingen in de hoogste damesklasse liggen erg duidelijk. Voor de titel zijn drie kandidaten: Haka-Treffers (met Timina en Keen), HOI/ROC-opleidingen (met Vriesekoop en de hopelijk weer fitte De Groot) en Reflex (met Noor en Bakker). Hotak en Shot lijken de aangewezen ploegen om elkaar de vierde play-off plaats te gaan betwisten. Ook voor de plaatsen 6 en 7 zijn twee kandidaten, de beide promovendi Hoonhorst en Rijnsoever. De laatste plaats lijkt bij voorbaat vergeven aan het team van Irene, dat Van Gool en Staps zag vertrekken naar de concurrent uit Hoogerheide en nu De Koning omringd ziet door de uit de jeugd afkomstige Geertse, Wenstedt en Verhoeven, die met haar veertien de jongste speelster in de hoogste divisie is.

In de eerste divisie maken de uit de eredivisie gedegradeerde vrouwen van COSMOS/TTVV een goede kans op de titel. Te duchten lijken vooral Amstelveen en Docos. In diezelfde poule speelt ook Luto, maar de Tilburgsen, net kampioen geworden in de tweede divisie, lijken een belangrijke kandidaat voor degradatie.

Interview.

Vrij algemeen wordt in Nederland erkend dat een van de grootste talenten op tafeltennisgebied van de laatste jaren momenteel speelt voor het Veldhovense COSMOS/TTVV. We hebben het dan natuurlijk over Jörg de Cock, die afgelopen seizoen als veertienjarige debuteerde in de eredivisie en al snel goed mee bleek te kunnen. Inmiddels heeft hij ook al eens deel uitgemaakt van het Nederlands team van coach Li Ji Shu. Het leek ons voldoende aanleiding om hem eens nader aan u voor te stellen. We ondervroegen hem na de training in de bestuurskamer van zijn club. Het eerste deel van het vraaggesprek werd gedaan door Lydia, met de nadruk op de omgeving van de speler, het tweede deel door Rob, waarbij wat dieper op technische aspecten werd ingegaan.

- Heb je voorheen andere sporten gedaan, en zo ja, welke?
"Nee, nooit aan sport gedaan."
- Met tafeltennis begonnen?
"Nou vroeger ging ik met mijn broer mee naar karate en kick boksen, een paar lessen deed ik altijd maar mee."
- Waarom heb je voor tafeltennis gekozen?
"Een vriend van mij vroeg of ik meeding daar naartoe en toen vond ik het wel leuk."
- Maar zijn er wel andere sporten die je leuk vindt?
"Ja, tennis, in de vakantie soms, en voetballen om naar te kijken."
- Heb je voor tennis ook een beetje aanleg?
"Ja, de slagen wel, alleen serveren kan ik niet goed."
- Heb je naast tafeltennis nog andere hobbies?
"Nee, niet echt, daar heb ik niet veel tijd voor. Ik ga met een paar vrienden wel eens uit of zo."
- Hoe staat jouw familie tegenover jouw tafeltennis?
"Ons mam steunt mij met alles, ons pap is niet vaak thuis, die geeft er niet zoveel om. Ze komen soms wel eens kijken, net als mijn vrienden, maar niet vaak. Thuis heb ik het er ook nooit over."
- Hoe steunt je moeder je?
"Ze rijdt overal naar toe, en doet alles voor me."
- Heeft ze zelf ook iets aan tafeltennis gedaan?
"Nee, ze kon goed tennissen vroeger."
- Heb je nog speciale dingen die je wel of juist niet eet?
"Ja, Born-repen en bananen heb ik meestal wel bij me, maar verder eet ik alles, want ik heb niet echt aanleg om vet te worden. Ik train het er allemaal weer af."
- Doe je nog iets aan speciale conditietraining?
"Twee of drie keer in de week krachttraining en ook conditietraining erbij, hier tegenover bij een fitness-club. Dat doe ik zelf, en ik heb ook oefeningen uit Duitsland. Jack heeft me wel op die club gewezen."
- Doe je niet aan hardlopen?
"Minder. Soms wel, maar dat levert alleen duurconditie op, je moet toch wat snellere dingen doen, sprinten en zo."
- Zweedse spelers doen aan mentale training en Japanners hebben een hele tafeltennisfilosofie. Wat vind jij daarvan?
"We hebben er een paar keer voorlichting over gehad, maar dat is niks voor mij, tijdverspilling."
- Hoe verwerk je een tegenvallende prestatie?

- "Ik baal er wel van, maar dat gaat vanzelf weer over. Ik ga niet naar Ted Troost of zo."
- Je zit op een speciale school?
"Ja, het Sint Joris-college in Eindhoven. Ik hoef daar de onbelangrijke vakken niet te volgen, dan kan ik studeren en meteen daarna trainen. Ik heb eerst Havo gedaan, maar zit nu op in Mavo-4. Ik mag eindexamen doen in twee jaar. De meeste leerlingen doen niet aan sport, maar er zitten ook tennissers, voetballers, turners. Ik trek veel met die voetballers op en met een kickbokser."
 - Wanneer ben je begonnen?
"December 1987, het Taptoe-toernooi."
 - Hoe is je 'carrière' tot nu toe verlopen?
"Ik ben hier begonnen, toen naar OKI waar ik landelijk A speelde. Daarna Van Sloun, vierde en derde divisie. Maar daar kwam ik niet in het eerste, hoewel ik de derde man altijd versloeg, dus ben ik weer hier gekomen vorig jaar."
 - Hoe zou je jezelf omschrijven als speler?
(Denkt even na.)
"Lui, zeggen ze. Qua spel? Beetje spinnen, beetje tikken."
 - Zijn er speltypes waar je het moeilijk tegen hebt?
"Nou, ik kan overal wel zo'n beetje tegen spelen. Alleen tegen een hele goeie verdediger heb ik het moeilijk, maar die zijn er bijna niet meer, in Nederland niet tenminste. Het is allemaal aanval."
 - Je geldt als 'het grote talent'. Legt dat druk op je?
"Nee, daar denk ik niet aan."
 - Heb jezelf een favoriete speler of speelster?
"Ja, Waldner, omdat die alles kan. En Saive, Philippe dan, want die speelt nóg krommer, een beetje naar achteren toe."
 - Wat is het verschil tussen mannen- en vrouwentafeltennis?
"Vrouwen hebben niet zoveel kracht, ze spelen langzamer en veel meer rallies. Niet zoals wij eerste bal. Ze schuiven veel."
 - Hoe is het afgelopen EK jeugd verlopen?
"Goed, vierde ronde enkel, kwartfinale dubbel en negende met het landenteam. Het was een sterk bezet toernooi, gewonnen door een Oostenrijker die eerst Hongaar was."
 - Hoe ziet je toekomst eruit?
"Over een paar jaar stoppen met school en dan misschien naar België of Duitsland. Misschien professioneel tafeltennissen. Ik probeer zo ver mogelijk te komen. Welk niveau dat is, dat zullen we wel zien."
 - Je bent linkshandig. Denk je dat dat een voordeel is?
"Nee, dat zal niet veel uitmaken, denk ik."
 - Is het dan toeval dat nummer een en twee van Nederland, Heister en Keen, ook links zijn?
"Ja, Haldan is rechts, en die staat dan wel niet eerste op de ranglijst, maar hij is volgens mij toch nog wel het beste, als ik hem zie trainen in Hilversum."
 - Als je tegen zulke mannen speelt, nemen ze je dan serieus?
"Ja, volgens mij wel. Voor de beker speelde ik tegen Heister en die ging echt wel voluit."
 - Herinner je je nog aan je beste of slechtste wedstrijd?
"Nee, er zijn er zoveel slecht en zoveel goed."
 - Wat vind je van het afschaffen van lijmen?
"Een beetje dom. Het haalt de snelheid uit het spel, wat aantrekkelijker zou zijn voor de mensen, maar een snelle 'toverbal' vind ik veel mooier dan lange rallies. Voor de

Chinezen hoeven ze het ook niet te doen, want die lijmen ook allemaal heel dik, Ma Wenge en zo. Maar ik moet eerst nog zien dat het wordt afgeschaft, want de spelersvakbond heeft de termijn al een paar maal opgeschoven."

- Zijn er spelregels die van jou veranderd zouden mogen worden?

"Nee, het enige is dat er wat vaker best-of-five gespeeld mag worden, op grote jeugdtoernooien, de halve finale en finale of zo. In de competitie zou het ook kunnen, als we weer met twee paren gaan spelen, op twee tafels. Het leuke van best-of-five is dat je langer speelt. Je kunt niet zo snel verliezen en niet zo snel winnen, het is eerlijker."

- Stel, het is 1997, finale van het Nederlands kampioenschap tussen jou en Danny Heister. Het staat 20-19 voor jou in de derde game. Waar denk je op dat moment aan?

"Nergens. Ja, als ik deze bal maak, ben ik Nederlands kampioen. Dat heeft iedereen, denk ik. Ik weet tijdens een partij altijd precies wat de stand is."

- Wat zouden de Nederlandse spelers moeten doen om internationaal sterker te worden?

"Nou kunnen ze niet meer beter worden. Ze staan nu wel op hun top. Als ze hoger hadden willen komen, hadden ze in hun jeugd beter moeten trainen. Als ik mijn top wil halen, moet ik het ook nu doen. En dat heeft niet alleen betrekking op de omvang van de training, maar het moet ook goed gebeuren. En daar heb je een trainer bij nodig, want anders kan er een verkeerde techniek insluipen."

- Zou je een korte reactie willen geven op de volgende steekwoorden:

- COSMOS/TTVV?

"Goede club."

- Jack Aarts?

"Goede trainer."

- Van Sloun?

"Even kijken, het moet kort, hè? Hm, veel geld, maar geen eigen mensen."

- Marco Bottram?

"Aardige jongen, kan ik goed mee opschieten."

- Jurgen Pastoors?

"Goede dubbelpartner."

- Duitsland, als tafeltennisland?

"Een goed land, maar eh...tja, we hebben een nieuwe Duitse bondscoach, hè, dus..."

- Jan-Ove Waldner?

"Man met het meeste gevoel."

- Bettine Vriesekoop?

"Eh...ik ken ze niet goed, een harde werkster."

- Tafeltennismagazine?

"Een goed blad."

- Mixed?

"Ken ik niet."

Lydia van Oirschot en Rob Hendrikx.

Uit de clubbladen.

In Luto-nieuws een woordje van een ex-voorzitter die betreurt dat hij op de jubileumreceptie geen speech heeft gehouden. Wat hij had kunnen zeggen, schrijft hij nu. Lof alom, op een puntje van kritiek na, het vervangen van een dierbaar kleinood: "Nooit heb ik een fraaiere omslag van een clubblad gezien. Tijdloos. Gemaakt door Tilburgs bekendste glazenier Piet Clijssen, voor 10 Hofnar Rigoletto's (toen f2,50)."



Intergame van TTCV/Nedlin maakt gewag van een uitermate spannend kampioenschap. Het tweede meisjesteam stond voor de laatste wedstrijd gelijk met concurrent De Rots, en de eerste confrontatie was op 5-5 geëindigd. Dat werd het ook nu. Na telling bleek men ook in games gelijk te liggen, waarna de punten de doorslag gaven in het voordeel van de Veghelsen.

Nadat in het vorige Tennisb(1)atje van TTV De Rots verslag was gedaan van de viering van het 20-jarig jubileum, prijkt nu een kop "TTV De Rots 15 jaar." De club is weliswaar twintig jaar oud, maar werd pas in 1979 ingeschreven als lid van de NTTB.

In Service van Tanaka is het komkommertijd zodat ruim de helft van de rubriek "Wist-u-dat" aan één gebeurtenis is gewijd. Het had iets te maken met een fietssleuteltje en de betreffende persoon is nu al uitgeroepen tot blooperkoning van het jaar.

De kaft van het clubblad van T.C.O. '78 uit Ossendrecht was dit keer niet rood (zoals gebruikelijk) maar oranje gekleurd. Dit hield verband met het komende W.K. voetbal. Leuk verzonnen door de redactie daar. Wij zijn nu benieuwd wat voor kleur het clubblad na de W.K. zal hebben??? Geel misschien!?

In het clubblad De batkreet (nieuwe naam!) van t.t.v. Budilia wordt weer nader op een onderwerp in gegaan. Zo zou men door zelfhypnose meer zelfvertrouwen kunnen kweken en hierdoor zou de prestatie omhoog gaan. Dat betekent dus meer wedstrijden winnen. Wat zouden jullie denken van harder trainen??

Het clubblad de Smashparade van t.t.v. Het Markiezaat uit Bergen op Zoom beleefde onlangs zijn 150e uitgave. Wij vinden dat een feit dat het vermelden waard is. Het clubblad ziet er altijd goed verzorgd uit en staat vol informatie. Proficiat namens de mixed en ga zo door!!

In WvttK van Taveres doet iedereen moeite om maar geen eerste te worden. Daarop staat namelijk de "straf" om iets te moeten schrijven in het clubblad. Deelnemen aan toernooien, kampioenschappen en zelfs avondjes bowlen zijn bijzonder risicovolle activiteiten. Vooral als alles wat je schrijft tegen je gebruikt kan worden (taalfouten e.d.).

Achter het Net van Attaque doet verslag van een hoogtestage van het derde team. Uithoudingsvermogen werd getraind door 3 uur spelen met Gameboy/Tetris, vingervlugheid door het zappen

met de afstandsbediening, voetenwerk door een rondje Vrijthof en de zakkenrollers trairiden de alertheit. Onbegrijpelijk genoeg heeft deze stage geen succes in de competitie opgeleverd?!

Kadans laat weten dat zij samen met Unicum en een vereniging uit Duitsland en een uit Frankrijk een tafeltennistoernooi en een sportdag georganiseerd hebben. Bij de sportieve activiteiten werd niet alleen de eigen ploeg, maar ook andere verenigingen aangemoedigd. Een stukje verbroedering waar de politiek jaloers op mag zijn!

In de clubgalm van ATTC'77 wordt de jaarvergadering als goed verlopen bestempeld. In een uur tijd waren alle agendapunten afgehandeld, de jaarverslagen goedgekeurd, de begroting voor 1995 aangenomen en het werk van de penningmeester goedgevonden door de kascommissie. Alleen jammer dat er niets over de opkomst vermeld stond, want daar mankeert het bij de meeste verenigingen nogal eens aan.

In het netballetje stelt een jeugd lid zich voor als nieuwe kracht van de clubbladredactie. Zo worden bij MTTV/72 in alle commissies jeugdleden betrokken om in de toekomst ervaren vrijwilligers te krijgen op allerlei gebied. Misschien een idee voor andere verenigingen.

Agenda.

2	sep	Europa cup, 1e ronde
10/11	sep	W.K. studenten
11	sep	kwalificatie-meerkampen jeugd A/B 1e ronde
18	sep	Stiphouts Tafeltennisgala
20	sep	Europese vrouwenliga
25	sep	kwalificatie-meerkampen jeugd A/B 2e ronde
27	sep	Europese mannenliga
1/2	okt	Top 12-finale 1993-1994
2	okt	Nat. C-meerkampen, 1e ronde
2	okt	Veteranentoernooi OTC-Irene
7	okt	Europa cup, 2e ronde
8/9	okt	Open Roemeense sen.
9	okt	kwalificatie-meerkampen jeugd A/B, finale
15	okt	World Cup team
18	okt	Europese vrouwenliga
22	okt	1e C-ranglijsttoernooi jeugd
23	okt	sen. licentiemeerkampen, 1e ronde
23	okt	1e B-ranglijsttoernooi jeugd
25	okt	Europese mannenliga
30	okt	1e ronde C/D-meerkampen jeugd
30	okt	nat. A-meerkampen, 1/8 finale
30	okt	nat. C-meerkampen, 1/8 finale

**KOPIJ VOOR DE VOLGENDE MIXED: UITERLIJK
12 OKTOBER BINNEN.**